

DEN BIBELSKЕ FORTÆLLING



Hele Bibelen er en beskrivelse af, hvordan Gud skabte et paradys til os mennesker, og hvordan han gennem sin søn, Jesus Kristus, en dag vil genoprette det.

Apostlenes Gerninger er en del af stadie fem i den bibelske fortælling – "Menigheden". Bogen indeholder beretninger om, hvad der sker umiddelbart efter Jesu himmelfart, og giver indblik i menighedens funktion. Samtidig fortæller apostlene om Kristi præstelige funktion som 'Guds højre hånd' efter himmelfarten. Hans opgave er nu at lede mennesker til anger og uddele tilgivelse samt at sende Helligånden i sit sted for at genoprette menneskets faldne forhold til Gud.

"Vi har intet at frygte af fremtiden, uden dette ene, at vi glemmer, hvordan Gud har ledt sine børn i fortiden." *Ellen White, Life Sketches, p. 196*

8

APOSTLENE'S GERNINGER

er til dig, som ønsker at blive bedre kendt med Apostlenes Gerninger. Du får et kapitel om dagen og bliver stille og roligt fulgt igennem historien om den første kristne menighed og udbredelsen af evangeliet.

Læs et stykke ad gangen og sæt evt. kryds i feltet bagefter. Bed Gud, om han vil åbne dine øjne og dit hjerte for de fantastiske beretninger, der er at finde i denne bog.

Vores ønske er, at du gennem din læsning vil lære Jesus at kende og bedre forstå Guds plan for at frelse mennesker i denne verden!

Må Gud velsigne din bibellæsning!

Adventistkirkens ungdomsafdeling tilbyder flere bibellæseplaner, som alle kan bestilles på:

 **UNGADVENTIST.dk**

APOSTLENE'S GERNINGER

Det Nye Testamente – Apostlenes Gerninger

FOLLOW THE BIBLE 8

Uge	Søndag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag
1	ApG 1	ApG 2	ApG 3	ApG 4	ApG 5	ApG 6	ApG 7
2	ApG 8	ApG 9	ApG 10	ApG 11	ApG 12	ApG 13	ApG 14
3	ApG 15	ApG 16	ApG 17	ApG 18	ApG 19	ApG 20	ApG 21
4	ApG 22	ApG 23	ApG 24	ApG 25	ApG 26	ApG 27	ApG 28

- ApG 1-7** Tjeneste i Jerusalem
- ApG 8-12** Tjeneste i Syrien og Palæstina
- ApG 13-21** Paulus' tre missionsrejser
- ApG 22-26** Paulus' arrestation og retssag
- ApG 27-28** Rejsen til Rom og fængsling

VÆRD AT VIDE

Forfatter, datering og baggrund:

Brevet er skrevet af Lukas ca. 65-70 e.Kr. og er en fortsættelse af Lukas-evangeliet. Hvor det er skrevet, vides ikke, men det er (som Lukasevangeliet) adresseret til en højtstående person ved navn Teofilus.

Indhold:

Brevet begynder, hvor evangelierne endte - med Jesu himmelfart, hvorefter scenen skifter til Jerusalem. De første kristne er forsamlet pinsedag, da Helligånden, som Jesus havde lovet sine disciple, kommer over dem og fylder dem med kraft. Fra da af vokser menigheden med hast - fra Jerusalem til Samaria og "helt til verdens ende" (*ApG 1,8*).

I begyndelsen er apostlen Peter og menigheden i Jerusalem midtpunkt i handlingen. Fra kapitel 9 og ud følger vi apostlen Paulus på hans missionsrejser til den hedenske verden. Brevet ender brat og kunne tyde på, at Lukas påtænkte en fortsættelse indeholdende Paulus' løsladelse, senere rejser og martyrdød.

Budskab:

Apostlenes gerninger er vidnesbyrdet om kristendomsforfølgelse, om den første menigheds fællesskab og ekspansion, om Helligåndens kraft i menighedens og den enkelte kristnes liv. Udbredelsen af evangeliet om Jesus Kristus kostede de første kristne alt - ofte deres liv - men martyrerens blod blev kristendommens udsæd i verden.

STUDIEHJÆLP

Når du læser en bog i Bibelen, kan det hjælpe dig i dit studie, hvis du stiller spørgsmål på teksten:

- Hvad fortæller teksten om Gud?
 - Hvordan er han?
 - Hvad gør han? Hvorfor?
- Hvad fortæller teksten om os som mennesker?
- Hvad er hovedtanken med teksten?
- Er der andre historier i Bibelen, som fortæller noget lignende?
- Hvordan passer historien ind i den store historie?
- Hvad var den oprindelige tanke med teksten?
- Hvad betyder det for mig i dag?

Det er ikke altid, at man kan finde svar på alt i hver eneste historie. Det er forskelligt, hvad de enkelte historier primært handler om. Det er vigtigt, at du tænker igennem hvad forfatterens oprindelige tanke var til dem han skrev til, inden du overfører det til, hvad det betyder for dig.

"Så tog Peter ordet og sagde: 'Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed.'" (*ApG 10,34-35*)



"Jeg har vist jer, at ved at arbejde sådan bør man tage sig af de svage og huske på de ord, Herren Jesus selv sagde: 'Det er saligere at give end at få.'" (*ApG 20,35*)